

NIEUW



50% MIT
50% WIT
ZILVERVLIJES

#OPJEBORD

Nieuw van Lassie: Half volkoren Toverrijst.
Met de lekkere smaak van witte rijst en het gezonde van zilvervlijesrijst. Zo heb je zonder gedoe altijd iets goeds op je bord.



altijd goed



RECEPT? SCAN
MET CAMERA

Tafel: Suzan Schapenhouk | Fotografie: Saskia de Laat / Christmaholic



@Dario Endara / Christmaholic

BLOGGER IN BEELD

WIE: Saskia de Laat

WAAR: Christmaholic.nl, [facebook.nl/christmaholic](https://www.facebook.com/christmaholic) & [instagram.com/christmaholic](https://www.instagram.com/christmaholic)

AANTAL VOLGERS: meer dan 550.000 unieke bezoekers in de maand december, 16.000 volgers op Facebook en 5000 volgers op Instagram

POPULAIRSTE ARTIKEL: inspiratie voor kerstamuses en borrelhapjes

JE KUNT HAAR WAKKER MAKEN VOOR:

je kunt mij wakker houden voor een kopje thee en een worstenbroodje na de nachtmis

INSPIRATIEBRONNEN: Pinterest

WAAROM: Alles je wat je zoekt, is te vinden op Pinterest. Vooral als het gaat over kerst en eten.

Saskia de Laat

Christmaholic.nl

Elk jaar in het najaar duikt Saskia fulltime in de wereld van kerst om ervoor te zorgen dat haar succesvolle blog Christmaholic.nl wordt gevuld met de allerlaatste trends en de meest inspirerende tips en recepten voor de decembermaand. Ze vliegt van kerstshow naar kerstmarkt, schrijft zich drie slagen in de rondte en geniet met volle teugen van de glitter, bling en sfeer totdat ze na oud & nieuw in een dip belandt en alvast weer begint met zich te verheugen... Op kerst volgend jaar.

HOE IS DIT ZO GEKOMEN?

Het startte als een grapje. Ik had al jaren mijn eigen blog: wrieanholic.nl, waar ik mijn ervaringen als tekstschrijver en blogcoach deel. Omdat ik een enorme kerstliefhebber ben, besloot ik mijn blog een keer tijdelijk verraanderen in Christmaholic.nl en deze helemaal te wijden aan mijn favoriete onderwerp: kerst! Ik wist niet wat me overkwam, ik werd overladen met enthousiaste reacties en foto's van versterde kerstbomen. Het jaar daarna zag ik mijn kans schoon. Ik dacht: ik ga gewoon een aparte blog beginnen! Een plek

waar ik al mijn passies kan samenbrengen: schrijven, kerst, fotografie, koken, tafelen, versieren en stylen. De aparte blog startte in 2010. Elk jaar zag ik de bezoekersaantallen stijgen. Ruim vier jaar geleden ben ik gestopt bij mijn werkgever, omdat ik de groei niet meer kon bijbenen. Nu is het de laatste drie maanden van het jaar een fulltime baan. Nu ik er mijn volle aandacht aan kan geven, is mijn blog echt boeiend. Supercliché, maar wel echt waar: alles wat je aandacht geeft groeit.

DOE JE DIT HELEMAAL ALLEEN?
Niet helemaal. Het gros doe ik zelf. Ik heb gelukkig een goede vriend die dol is op kerst en me graag technisch ondersteunt. Mijn man lungeert regelmatig als taxichauffeur, hij rijdt me naar alle kerstshows. Daarnaast zijn er zo'n vijftien mensen die helpen met het schrijven van artikelen. Ik organiseer begin september een gezellige brainstorm voor deze gastbloggers. Iedereen mag over zijn eigen passie schrijven. Maar het meeste komt echt van mij!

WAS JE EEN ECHT KERSTKIND?
Jazeker! Ik vond het betoverend als het huis helemaal versierd werd en was dol op de serene sfeer, de gezelligheid en het laat opblijven op kerstavond. Toen ik klein was gingen we naar de nachtmis, en daarna wachtte het traditionele worstenbroodje. Dat is toch magisch! Mijn moeder had zelfs een speciaal parfum voor de feestdagen. Later ontdekte ik dat daar mirre in zat, de perfecte trigger voor fijne kerstherinneringen.

WAT ZOEKEN MENSEN OP JOUW BLOG?
Het begint met kerstshows en activiteiten om te bezoeken, dat verschuift dan langzaam naar zelf kerstversiering maken en cadeautjes. Als de Sint uit het land is, wordt er pas naar recepten en kookinspiratie gezocht. En tips en trends voor het tafeldekken.

“Kerstfeer is voor mij een combi van alles wat ik leuk vind: cadeautjes, mooi aankleden, gezelligheid, feestjes, het leven vieren. Alles komt samen.”



KUN JE AL VERKLAPPEN WAT DE TREND IS ZIJN?
Botanisch! Dit begon vorig jaar al voorzichtig en is dit jaar volwassen geworden. Een heel mooie stijl, die veel steer geeft. Speciaal voor de Smulweb Magazijnlezers geef ik mijn 5 tips om je kerststafel om te toveren in deze botanische stijl. Daarnaast zie je ook een wat stoerdere stijl opkomen, met denim en roestbruin of brons. Deze stijl kun je helemaal armaken met een industriële styling. Hierbij kun je bijvoorbeeld ook je vleesgerecht op rustieke planken serveren, met een leren schort om. Een buitenbarbecue past hier natuurlijk ook heel goed bij. De tegenhanger is de zachte en vrouwelijke winterse stijl met veel wit, sneeuw, ijs, vergrijste kleuren zoals eucalyptusgroen en ijsblauw. Trends kunnen heel goed als inspiratie dienen, maar kijk vooral wat je zelf mooi vindt. Het gaat erom dat je er zelf een kerstig gevoel van krijgt, en dat is heel persoonlijk. Maar als je dan je boom helemaal in de nieuwe trendstijl optuigt, of het juist heel klassiek houdt, zorg er dan wel voor dat je tafelaankleding in dezelfde stijl is. Dat voegt zoveel toe aan de sfeer. En houd je niet in met kaarsen en lichtjes. Zonder kerstlichtjes is het geen kerst. Ik gebruik vaak kaarsen op verschillende hoogtes, dat zorgt voor verschillende lichtpuntes. Als je voor een kunstkerstboom gaat, zet dan wel wat takken met groen neer, zodat je de dennengeruk in huis brengt.

HET THEMA VAN DIT NUMMER IS: KERSTMIS? I DO IT MY WAY! WAT IS JOUW MANIER?
Dat is mijn levensmotto! Doe waar je zelf behoefte aan hebt. Als je met de hele familie wilt zijn, doe het. Kruid anders in je cocoon of ga lekker op vakantie, of werken met kerst. Niemand zegt wat moet. Het geheim van een zorgeloze kerst is dat je geen regels oplegt. Verwachtingen zijn lastig, iedereen tevreden houden ook. Maar misschien heb ik makkelijk praten, want ik heb ook wel mazzel met mijn familie. Voor mij is kerst zelf niet het leukste van kerst. Het allerbelangrijkste is de aanloop naar kerst, de voorpret, ik geef een paar weken eerder een groot, pre-Christmas diner

voor vrienden die ook van kerst en eten houden. Ik hou van koken, en met kerst is het vaak druk, dus ik doe het een paar weken eerder. Met kerst zelf sta ik niet in de keuken, maar gaan we gezellig naar familie. Kerstavond is voor mij



en mijn man. All you need is love op de buis, kaastonduer en een stapel cadeaus. Mijn ouders koken wel zes gangen en daar kunnen we lekker aanschuiven. Dat is heerlijk, na drie maanden fulltime kerst!.

HEB JIJ ELK JAAR EEN ANDERE BOOM?
Jaai! Ik probeer altijd spullen van vorig jaar opnieuw te combineren met een andere kleur. Dit jaar wordt het botanisch: veel groen met goud. Het is kerstmis en geen kermis. Het wordt bij mij nooit een groot glitterparadijs. Ik bewaar alle kerstversiering in transparante dozen met etiketten, gerubriceerd op thema.

HEB JE OOK EEN LIEVELINGSKERSTGERECHT?
Zoals ik elk jaar een andere boom heb, kook ik ook elk jaar iets anders voor het pre-Christmas diner. Ik doe graag inspiratie op in kooktijdschriften, kookboeken en online. Ik werk nooit vanuit een thema, mijn enige motto is: als het maar lekker is!

BOTANISCHE KERSTSTAFEL 5 STIPS



1. Kerstgroen op tafel leggen
Of je nou voor klassiek kerstrood hebt gekozen als kleur in je kerstinterieur, of voor roze en paars... kerstgroen past altijd! De makkelijkste manier om groen te gebruiken bij het versieren van de kerststafel, is gewoon wat takjes op tafel leggen en er een mooi centerpiece van te maken. Tadaa, één minuut werk, easy peasy. Geen fan van losse takken op tafel? Je kunt ook wat kleine vaasjes vullen met takjes groen. Ik heb bijvoorbeeld lege girflessen gebruikt omdat ze zo mooi glanzend koperkleurig zijn. Ook leuk: koffiekopjes vullen met mos en eventueel wat kerstgroen en daar een diletkaars in steken. Kun je maken met spulletjes die je misschien allemaal al in huis hebt.

2. Kerstgroen boven de tafel
Heb je een mooie lamp boven de tafel hangen? Versier die dan eens met kerstgroen! Een kroonluchter versier je makkelijk met een guirlande van echt groen en door er wat kersttakken in te steken. Wat kerstballen eraan en je hebt een echte eyecatcher.

3. Kleine kerstboomjes van conifer op tafel zetten
Maak van boomstamschijfjes en takjes conifer kleine milkerstboomjes. Leuk om op ieder bord een exemplaar te zetten of om de tafel mee te versieren. Je hebt in vijf minuten een heel bos gemaakt.

4. Doorzichtige kerstballen vullen met kerstgroen
Je kunt ook doorzichtige kerstballen vullen met kerstgroen. Er hangen er een paar in mijn boom, maar er liggen er dus ook een paar op tafel (juist die herhaling zorgt voor een leuke match). Het is echt super simpel, alles wat je nodig hebt zijn wat kleine takjes kerstgroen en een doorzichtige kerstbal. Kroonluc eraf, takjes erin, kroonluc er weer op!

5. Een takje kerstgroen op de servetten
Maak een servetring door wat kerstgroen en eventueel een klein ornamentje aan een touwtje te binden en dat om het servet en bestek te wikkelen. In vijf minuten geploet en het effect is superfeestelijk.

